

Bedriegster spint web van leugens rond 9/11



Fantaste Tania Head leidt burgemeester Michael Bloomberg (rechts) van New York rond bij Ground Zero.

FOTO GETTY

NEW YORK

Tania Head was een in het oog lopende overlevende van de aanslagen op de Twin Towers in New York. Haar heroïsche verhaal over hoe zij - anders dan haar verloofde - de terreurdaad overleefde, bleek één grote leugen te zijn. Ze was tot 2003 zelfs nooit in Amerika geweest. Een nieuw boek legt haar web van leugens bloot.

STIJN HUSTINX

Het was alweer haar zoveelste bezoek aan Tania Head, in een appartement op de achttiende verdieping van een woontoren downtown Manhattan in New York. Eigenlijk had Linda Gormley er helemaal geen zin in. Toch ging ze. Ze vond dat ze het aan Tania verplicht was, per slot van rekening viel haar eigen ellende in het niet bij die van de vrouw die ze keer op keer bezocht.

Tania had namelijk ook nog eens haar grote liefde verloren bij de aanslagen op de Twin Towers. Ze werkte voor zakenbank Merrill Lynch, gevestigd op een van de bovenste verdiepingen van de zuidelijke toren.

Dat was nog boven het punt waar een van de twee vliegtuigen, bestuurd door handlangers van Osama bin Laden, de toren binnenvloog. Slechts negentien mensen op die bovenste

verdiepingen overleefden de aanslag. Tania's verloofde David werkte in de noordelijke toren. Hij kwam om.

En Linda? Ja, ze had dan wel de aanslag overleefd, ze heeft mensen voor haar ogen zien sterven, maar ze had geen brandwonden, ze verloor geen arm, laat staan dat ze een geliefde verloor. Zoals Tania.

De afspraak was dat Linda vanavond het hele verhaal van Tania zou aanhoren, als onderdeel van haar therapie. Linda sputterde nog tegen, het drukte zwaar op haar gemoed, ze wilde haar eigen trauma niet herbeleven. „Je bent gewoon bang! Ha! Waarom zou jij nou bang zijn? Ik ben degene die door een hel is gegaan,” foeterde Tania.

Linda bond onmiddellijk in. Ze luisterde naar de bandopname waarop Tania haar verhaal vertelde, hoe ze werd gered door die man met die rode zakdoek om zijn hoofd, hoe ze haar verloofde telefonisch maar niet te pakken kreeg.

Die nacht droomde Linda voor het eerst over lichamen die uit de lucht vielen en vliegtuigen die in gebouwen vlogen.

Linda's beklemmende verhaal is te lezen in een komende maand te verschijnen boek over het web van leugens van Tania Head. De schrijvers Robin Gaby Fisher en Angelo J. Guglielmo reconstrueren hoe Head juist Linda's ervaringen gebruikte om haar eigen, bij elkaar gefantaseerde relaas geloofwaardiger te maken.

Zó geloofwaardig dat Head een van de gezichten werd van overlevenden van de terreurdaad van 11 september. Ze werd voorzitter van haar eigen stichting, ze werd gesprekspartner van de burgemeester van New York en opende zowaar deuren voor de slachtoffers waar die voor anderen gesloten bleven. Zo regelde ze bijvoorbeeld dat slachtoffers

afgezonderd van toeristen de rampplek kunnen bezoeken.

Het verhaal van Head begint in 2003, als ze voor het eerst opduikt in Amerikaanse media met haar ongelooflijke verhaal hoe ze de aanslagen op de Twin Towers overleefde. Jarenlang weet ze de schijn op te houden, ze vertelt haar verhaal keer op keer aan journalisten, studenten en bezoekers van Ground Zero. Head is een levende legende.

Tot journalisten van de New York Times in 2007 argwaan krijgen. Bij Merrill Lynch blijkt de vrouw niet bekend, David bestond wel, maar had volgens zijn moeder geen verloofde. Tania Head blijkt uiteindelijk Alicia Esteve te heten. Ze is de dochter van een welvarende Spaanse zakenman die een gevangenisstraf uitzit voor verduistering. Pas twee jaar na de aanslagen zette ze voor het eerst voet op Amerikaanse bodem. Haar littekens hield ze over aan een auto-ongeluk in Spanje.

Sinds haar ontmaskering is van de vrouw taal noch teken vernomen. Tot 14 september 2011, drie dagen na de 10-jarige herdenking van de aanslagen. Co-auteur Guglielmo zag haar op straat, in New York. Hij heeft haar nog aangesproken, vertelt hij. Ze wilde niets zeggen. Guglielmo: „Ik voelde verdriet. En medelijden.”

“Ik voelde verdriet. En medelijden met deze vrouw’

Angelo J. Guglielmo,„